

Historische Vereniging
Dorp Diepenveen en Omgeving
Opgericht november 1998

Bestuur

- Herman Hogen Esch (voorzitter)
- Lamberthe de Jong (secretariaat)
- Leo Hattink (penningmeester)
- Wilbert Derksen (lid DB en interviewgroep)
- Hans Ekkel (PR-groep)
- Jan van Ginkel (verzamelgroep)
- Jan Harmelink
- Toos Hoetink-Albers (dialecten)
- Harry Mulder (fotografie en foto-archiefgroep)
- Annie de Ruiten-Vosseveld
- Wim A. Roetert (contact knipselgroep)
- Wim de Weerd (monumenten en boerderijen)

Overige contactpersonen

- Gerda Snijders (textielgroep)
- José Groen-Bekema (Nieuwsbrief, tel.: 592992 emailadres: josegroen@home.nl)

Correspondentieadres

R. Zwaeffkenstraat 26
7431 GJ Diepenveen
tel. 0570-593501
hisverdiepenveen@hotmail.com

Verzameladres historische artikelen en foto's:

- Jan van Ginkel,
Dorpsstraat 2, Diepenveen

Expositie- en werkruimte bibliotheek:

- Gerry Berends en Theo Hoetink (contactpersonen). In de vitrine is historisch materiaal te zien.

Fotoarchiefgroep in de Openbare Bibliotheek:

Dinsdagmiddag van 14.30-16 uur

© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving.

PR-groep: Hanna de Bie, Ben Droste, José Groen-Bekema, Hans Ekkel, Lamberthe de Jong en Haijo Zwager

Eindredactie: José Groen-Bekema
Foto's: Harry Mulder, Archiefgroep
Historische Vereniging

Druk: De Kroon, Olst

ISSN 1569-7878 Verschiijnt 2x per jaar

Komt u ook dit jaar weer naar de historische avond?

Deze wordt gehouden op donderdag 4 november in de 'Hof van Salland' en is bedoeld voor iedere Diepenveener. Aanvang: 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur.

- *lezing door de heer D.M. Schrier over het waterschap Salland door de eeuwen heen. Het onderwerp is nu zeker actueel, omdat van 1 tot 12 november de Waterschapsverkiezingen worden gehouden.*
- *pauze waarin u foto's, kaarten en knipsels kunt bekijken, onze boeken kunt kopen (sinterklaasideetje?) en natuurlijke gezellig kunt bijpraten;*
- *unieke film van de heer Dijkers over oud Diepenveen.*

Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over de lezing en de film. En ook nog in deze nieuwsbrief:

- nieuws uit de vereniging
- korte berichten
- de Oldo herleefde
- de Kozakken ook in Diepenveen
- uitstapje actieve leden naar Atheneumbibliotheek en stadsarchief

Wie komt ons een handje helpen?

De foto-archiefgroep is druk bezig met het archiveren en digitaliseren van de vele foto's die inmiddels in het bezit zijn van de vereniging. Omdat een en ander veel tijd in beslag neemt, is er behoefte aan een extra helpende hand. We zijn daarom op zoek naar iemand die bereid is af en toe tijdens de openingsuren van de bibliotheek een aantal foto's voor ons te scannen. Mocht u hier belangstelling voor hebben of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met Gerry Berends, 0570-591959. Op dinsdagmiddag (tussen 14.30 en 16.00 uur) is de foto-archiefgroep aan het werk in de bibliotheek. Daar kunt u dan ook terecht met vragen.

Website

De website Diepenveen in oude ansichten op: <http://members.home.nl/rudi.steenbruggen> is sinds 26 september opgesierd met een keurmerk van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. Dat betekent dat de Historische Vereniging deze website van harte ondersteunt.



De OLD O herleefde

Help, de Kozakken komen

Vrouwen, huwbare dochters en jonge dienstmaagden werden uit voorzorg verborgen gehouden, goud en andere kostbaarheden werden begraven en paarden en koeien werden naar dichte plekken in het bos gebracht. De schrik zat er goed in toen in 1813 de Kozakken de oostgrens overstaken. De Kozakken kwamen om ons land te bevrijden van de Fransen, maar hun reputatie als barbaarse woestelingen was hen al vooruit gegaloppeerd. In het brave Nederland deden allerlei verhalen de ronde over deze 'liederlijke, twee uur in de wind stinkende halve wilden'. Het zouden zuipschuiten, rokkenjagers, veelvraters en vechtmachines zijn. Ze bleven slechts een half jaar in ons land en het waren er niet eens zoveel, maar toch komen ze voor in menig volksverhaal, waarin ze worden afgeschilderd als waren ze de duivel zelf.

Boek

Anne Aalders schreef een heel aardig boek over de Kozakken: 'Met geveld land en losse teugel'. Kozakken in Nederland 1813-1814. (ISBN: 9076781044) Hij nuanceert hierin enigszins het bovenstaande beeld en schrijft dat de Kozakken goed getrainde en moedige soldaten waren die op hun kittige paardjes opeens opdoken achter vijandelijke linies om paniek en verderf te zaaien, waarna ze weer even snel vertrokken als ze waren gekomen. De verhalen kwamen echter niet helemaal uit het niets. Uit bewaard gebleven documenten blijkt dat de Kozakkenofficieren die in Groningen bivakkeerden 's morgens al meteen koffie met rum wilden, bij het ontbijt dronken ze een fles wijn met een schnaps. Bij het middageten werd er weer een schnaps en ook weer een fles wijn gedronken en 's avonds bestelden ze datzelfde nog eens. Ook waren ze altijd hongerig. Ze schuimden de boerderijen af om eten en maakten daarbij sissende geluiden om duidelijk te maken dat er een pan op het vuur moest, liefst met een flinke klont vet. Aalders gaat ervan uit dat vooral deze drank- en vraatzucht de fantasie in de vele volksverhalen over de Kozakken aanwakkerde en de aanzet waren tot de slechte naam die de Kozakken verwierven. De Nederlanders hadden na vijf jaar Franse

overheersing zelf immers niets te eten. Zij keken met jaloezie naar deze vreetpartijen. De Kozakken konden enorm goed vechten en hebben volgens plan de Fransen verdreven. Veel straten in Overijssel en Gelderland zijn daarna

naar de Kozakken genoemd. Ook zijn er vele Kozakkenlinden. Bij Putten is een Kozakkenberg, in Epse een Kozakkenbult en tussen Diepenveen en Olst is een gebied dat het Kozakkengat heet.



Kozakken Linde (1 mei 2002)

Over de Kozakkenlinde in Diepenveen

Iedereen kent wel 'onze' Kozakkenlinde aan de Kozakkenweg bij de IJsseldijk. Afgelopen jaar bleek het noodzakelijk om de boom te snoeien en daardoor steken de kale takken en stompjes op een lelijke manier de lucht in.

Wat is er nu zo bijzonder aan deze linde, afgezien van het feit dat de boom al bijna 200 jaar oud of misschien nog wel ouder is? Daarover valt het een en ander te vertellen, zo blijkt uit een artikel in het tijdschriftje 'Heerde Historisch' (juni 2003) van de Heerder Historische Vereniging. Daarin gaat het over een zelfde kozakkenlinde uit Wapenveld.

Karakteristiek

De Kozakkenlinde behoort tot het geslacht *Tilia Europea* ofwel Hollandse linde, een kruising tussen de winterlinde en de zomerlinde. Deze bomen worden gekarakteriseerd als bomen van de liefde, omdat in de volkscultuur linden als zachtaardig worden bestempeld. De bladeren zijn hartvormig en voelen zacht aan. Ook de geur van de linde tijdens de bloei is aanleiding voor deze benaming. Verder hebben zowel lindehoning als lindebloesemthee een zachte smaak.

Linden zijn eigenzinnige en robuuste groeiers en duidelijk in het landschap aanwezig. Ze werden ook beschouwd als schutsboom van de familie en de dorpsgemeenschap. In de vroege middeleeuwen werd de aanplant van de linde al door keizer Karel de Grote (782-814) bevorderd. In de 16^e eeuw werd de linde veel gebruikt voor aanplanting bij middeleeuwse kastelen. Later werd de boom gebruikt voor beplanting van wegen en als leilinde bij boerderijen. Vaak werd er ook een linde geplant bij een belangrijke gebeurtenis.

Tijdens en na de Napoleontische



Kozakken Linde (9 december 2002)

tijd, toen er kozakken in onze streken legerden, werden de paarden die onderweg stierven, begraven bij dikke bomen. Dat was bijvoorbeeld het geval in Wapenveld, waarvandaan de Kozakken via de IJssel bij Veessen naar het Zuiden trokken. Meestal kozen ze voor een linde op een verhoging (zoals de linde in Diepenveen).

In het boek *Monumentale bomen in Nederland* van Gerrit de Graaff, een uitgave van de Bomenstichting, staat een artikel over de Kozakkenlinde in Diepenveen. Deze linde zou tenminste 350 jaar oud zijn en dat komt overeen met andere informatie van oude linden langs de IJssel. Overigens wordt in het artikel ook gezegd, dat de boom uit 1800 stamt. Mogelijk is de boom een bevrijdingsboom die geplant werd ter gelegenheid van het vertrek van de Fransen.

Meer informatie over de boom is dan ook welkom!

Verhalen over oude bomen

Op dit moment verzamelt de Deventer Bomenstichting verhalen over oude bomen in Deventer en het Buitengebied. Ook vrijwilligers zijn hartelijk welkom. Contactpersoon is mevrouw Hansje van Beek Calkoen (642739). Er staat informatie op de website:



www.deventerbomenstichting.nl.
Op deze site ziet u ook een foto van de Kozakkenlinde in Diepenveen.

Bron Deventer Dagblad, 1 juni 2002

De OLDO herleefde

Op zaterdag 5 juni was de feestelijke onthulling van een monument ter herinnering aan Station Diepenveen Oost. Deze gebeurtenis was de kroon op vier jaar werk van een werkgroep van onze Historische Vereniging. De leden -Leo Hattink, Wim de Weerd en ondergetekende- waren blij dat de 'klus' geklaard was. Het was namelijk niet altijd eenvoudig geweest. Zo waren in de loop der tijd veel ontwerpen de revue gepasseerd, was er enorm veel overleg met de gemeente en aannemers gepleegd en was het verkrijgen van genoeg sponsorgelden in deze economisch zwakke tijd zeer moeilijk gebleken.

Wat eraan vooraf ging

Station Diepenveen Oost aan de Boschhoekweg vormde van 1910 tot 1935 een schakel in de OLDO-spoorlijn Deventer-Ommen. Na een aanvankelijk succes kreeg de lokaalspoorlijn een reeks van tegenslagen te verduren zoals de sterke opkomst van vrachtwagens en autobussen na de Eerste Wereldoorlog. Na de sluiting van de onrendabel geworden lijn werd Station Diepenveen Oost een woonhuis en later werd het Groene Kruisgebouw.

In 1986 werd het gebouw uiteindelijk gesloopt, maar het originele naamtableau DIEPENVEEN OOST werd gelukkig nog net op tijd gered door overbuurman Jan Sikkema met hulp van buurtbewoners. Vele jaren lag het in zijn tuin maar door weersinvloeden ging de conditie van het naamtableau de laatste tijd hard achteruit. Begin 2000 nam de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving het initiatief tot een reddingsplan, wat in juni 2004 uiteindelijk heeft geresulteerd in het huidige mooie monument, vlakbij de plek waar het station gestaan heeft. Op de bijbehorende plaat is een prachtige tekening van station Diepenveen Oost te bewonderen. De tekening werd door Jef Koning voor dit doel belangeloos gemaakt. Ook de sponsors van het monument mogen niet onvermeld blijven: de Nederlandse Spoorwegen, Rabobank Zuid-Salland, bouwbedrijf Wijnhout, gemeente Deventer (o.a. Wijk aanpak Deventer Bui-

ten), Essentfonds, Promotor en het Mr. Bolkesteinfonds.

Eerst nog wat snoeiwerk

Leo Hattink had al in een vroeg stadium bedacht 'Bello', een wegtreintje uit Hellendoorn, bij de openingsdag te betrekken, dus die werd voor 5 juni gereserveerd. Maar wat zou het leuk zijn als we weer net als in het begin van de 20^e eeuw met de trein over de landgoederen Overvelde en De Hoek naar station Eikelhof zouden kunnen rijden! Het bijna 2 km. lange tracé is nog duidelijk in de bossen daar aanwezig. Er moest alleen behoorlijk wat snoeiwerk worden verricht. De twee rentmeesters waren meteen akkoord met ons plan en zo werd door vrijwilligers van onze vereniging na 69 jaar 'weer vrij baan gemaakt voor Bello'. Zonder de hulp van Gerrit Klijn Velderman en Alexander Gregory bij het snoeien, was dat nooit gelukt.

De grote dag

Eindelijk was het zaterdag 5 juni. Al vroeg was een werkploeg bezig om het feestterrein aan de Boschhoekweg klaar te maken. Fred Schutte was druk met de opbouw van de twee kramen en ook Theo Hoetink moest vroeg uit bed om Bello elders in Diepenveen te verwelkomen, op te tuigen en ervoor te zorgen dat Sempre Crescendo goed aan boord kwam. Hij was daarna bijna de hele dag de 'comachinist'. Het was een prachtig gezicht hoe Bello enige tijd later bij de Boschhoekweg arriveerde.

Op de voorkant van de locomotief stond de trotse vaandeldrager van Sempre Crescendo en uit de trein klonk feestelijke muziek. Inmiddels waren ook alle gasten op het feestterrein aanwezig en kon de ceremonie beginnen. Na speeches van Leo Hattink en ondergetekende kwam wethouder Jos Fleskes aan het woord. Samen met mevrouw Van der Velde werd de onthulling van het monument Station Diepenveen Oost verricht. Mevrouw Van der Velde was hiervoor gevraagd als eerbetoon aan haar overleden man, Wiebe Van der Velde, de schrijver van het mooie OLDO-boek uit 2000. De muzikale omlijsting door Sempre Crescendo maakte het geheel extra feestelijk. Na de onthulling vertrok de eerste trein met genodigden naar station Eikelhof. Bij verzorgingstehuis Sparrenheuvel stonden veel ouderen op hun balkonnetjes om naar de trein te zwaaien. Wellicht riep onze trein bij sommigen van hen weer herinneringen op aan de echte OLDO-trein. Na een tocht door Diepenveen en de bossen van het oude tracé arriveerde de Bello bij station Eikelhof. Hier werden we gastvrij ontvangen en rondgeleid door de heer en mevrouw Van Wessum, de huidige bewoners van het station. Koffie en thee kregen de Bello passagiers gratis aangeboden door de familie Dijkslag van 'Café-restaurant 't Eikelkje', waarna de terugreis over hetzelfde tracé werd aanvaard. Op de Boschhoekweg werd het officiële programma afgesloten.

Daarna reed Bello nog een keer dezelfde route met belangstellenden en vrijwilligers van onze historische vereniging. Harry Mulder, onze fotograaf, verdient veel lof voor zijn enorme inzet om deze historische ritten zo goed mogelijk te documenteren, maar ook DTV, want een dag later konden we een prachtige documentaire van deze ochtend op de televisie aanschouwen.

De Diepenveense Winkeliersvereniging hield in de dagen voor de onthulling speciaal voor de gelegenheid een etalagewedstrijd met OLDO-stoomtreintjes als 'rode draad'. Volwassenen en de jeugd konden er mooie prijzen mee winnen. De kinderen hadden op school ook nog een informatieplaat gekregen van onze historische vereniging betreffende de OLDO-spoorlijn.

Als ze dat wilden, konden de kinderen op zaterdag 5 juni 's middags met de Bello-trein meereizen, op kosten van de winkeliersvereniging. Voor de Medipost was station 'Diepenveen Centraal' gemaakt en deze werd bemand door de vrijwilligers van onze vereniging. De route van de trein verliep zoveel mogelijk door de woonwijken van deze kinderen. Ze genoten volop!

Het was een geslaagde dag waar iedereen met veel plezier op terugkijkt. Er is maar weer eens gebleken hoeveel mensen en instanties onze vereniging een goed hart toedragen en belangeloos meehelpen en/of met geld over de brug komen!

Wilbert Derksen



Het treintje Bello passeert het landgoed Overvelde op weg naar station Eikelhof.



5 juni 2004: Onthulling monument Diepenveen-Oost door mev. Van de Velde en wethouder Fleskes.



Onthulling monument Diepenveen-Oost. Uit handen van Wilbert Derksen ontvangt wethouder Jos Fleskes het boek over de OLDO.

Lezing over het waterschap Salland op Historische Avond

De heer Schrier houdt op de Historische Avond op 4 november een lezing: *Waternijd in het Sallandse*. Hij is hoofd geweest van de afdeling waterhuishouding van de provincie Overijssel. Zijn hobby is historisch-geografisch onderzoek in deze provincie. Over dat laatste heeft hij tientallen keren gepubliceerd en vele lezingen gehouden. Hij zal zijn lezing bij ons vooral toespitsen op Diepenveen. De heer Schriers staat bekend als een zeer boeiend verteller.



Theo Spek, Frits David Zeiler en Edwin Raap, Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland. (Uitgave van de Stichting IJsselacademie, Kampen 1996).

Boek over geschiedenis Waterschap Salland

Enkele jaren geleden verscheen het standaardwerk 'Van de Hunnepe tot de Zee. De geschiedenis van Waterschap Salland'. Een prachtig boek dat de volledige geschiedenis van het Waterschap Salland (nu onderdeel van het Waterschap Groot Salland) beschrijft.

Omdat de lezing van de historische avond over het water in Salland gaat, mogen wij dit boek tijdens deze avond verkopen tegen een sterk gereduceerde prijs. Door het waterschap is een

aantal exemplaren ter beschikking gesteld. Het boek geeft veel achtergrondinformatie en telt 264 pagina's.

Uit de titel blijkt al dat de geschiedenis van het Waterschap Salland begon met het stroompje de Hunnepe. In 1308 kreeg het waterschap via een zogenaamde dijkbrief de verantwoordelijkheid. De Hunnepe, dat later de naam van Dortherbeek kreeg, kwam ten zuiden van Deventer in de IJssel. Het boek, dat tientallen foto's en kaarten bevat, verhaalt uitvoerig wat het water met de Sallandse bodem heeft gedaan. Ook wordt duidelijk hoe de waterhuishouding van dit gebied door het ingrijpen van de mensen veranderde.

Wilt u meer weten van het huidige waterschap Groot Salland, kijk dan eens op hun website www.wgs.nl. Het huidige beheersgebied van het Waterschap Groot Salland ligt in het westelijke deel van de provincie Overijssel. De begrenzing van het beheersgebied is in grote lijnen gebaseerd op (deel)stroomgebieden. De oppervlakte van het beheersgebied bedraagt circa 120.000 hectare, waarbinnen het waterschap meer dan 4000 kilometer watergang beheert.



Vitrine in de bibliotheek Diepenveen

Zoals u weet heeft de Historische Vereniging in de bibliotheek van Diepenveen een eigen plekje, in de vorm van een vitrine. Deze vitrine wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit door Gerry Berends en Theo Hoetink. De Diepenveense brandweer is op dit moment het onderwerp van de mini-expositie. De expositie is de komende maanden nog te bekijken tijdens de openingsuren van de Openbare Bibliotheek aan de Crommelinlaan. Verder hangen er foto's. De brandweer van Diepenveen, die drie jaar geleden haar 100-jarig bestaan vierde, bestaat uit vrijwilligers.

Iedere dinsdagmiddag is tussen 14.30 en 16 uur ook de foto-archiefgroep van de Historische Vereniging aanwezig in de bibliotheek. Belangstellenden kunnen dan de ruim 20 fotoboeken inzien. Oude foto's zijn welkom.

Overzicht van alle mini-exposities

oktober 1999

24 jaar Zusters van Sparrenheuvel

26 september 2002

Opening Historische hoek. Onderwerp vitrine - voorwerpen en foto's uit de geschiedenis van Diepenveen.

november 2002

Klederdracht en Steenfabrieken, n.a.v. de onderwerpen van de Historische avond.

januari 2003

IJslub Diepenveen en winterfoto's van vroeger.

Boeken van de Historische Vereniging

Bij boekhandel Praamstra in Deventer zijn nog exemplaren van de interviewboek 'Oude Diepenveners doen een boekje open' (deel 2) te koop. Ook het boek 'Bezit van het vrouwenklooster Diepenveen' uit onze historische reeks is er verkrijgbaar. Op de Historische Avond van 4 november kunt u deze boeken eveneens kopen.

maart 2003

Oorlog en bevrijding.

mei 2003

Jaar van de Boerderij.

september 2003

De afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen bestaat op 19 september 2003 65 jaar. Een aantal leden van de Plattelandsvrouwen heeft deze keer de vitrine ingericht.

oktober 2003

5 Jaar Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving.

januari 2004

Scholen en Onderwijs.

mei 2004

Oude Spoorlijnen in Diepenveen, met name de lijn Deventer-Ommen en Station Diepenveen Oost, waarvan op 5 juni 2004 een monument is onthuld.

september 2004

De Diepenveense Brandweer door de jaren heen.

Werkgroep Oude Begraafplaatsen

De werkgroep Oude Begraafplaatsen is bezig met een inventarisatie van de begraafplaats aan de Roeterdweg. De linkerkant is al monument en nu wordt uitgezocht wie er allemaal begraven liggen. Ook de graven van de Engelse soldaten zijn beschermd monument. De stichting wil graag de begraafplaats een beschermde status geven. Ook omdat de "mode" in graven, stenen en planten er goed te zien is.

Uitstapje actieve leden

Wist u dat Deventer de oudste stadsbibliotheek heeft van Nederland en dat daar ook heel veel te vinden is over Diepenveen? De Stads- of Atheneumbibliotheek bestaat vanaf 1560, toen de stad Deventer 44 boeken kocht van de erfgenamen van pastoor Phoconius om zo de geestelijken te steunen tegen de opkomende reformatie. Nu, ruim vierhonderd jaar later, heeft de bibliotheek een unieke collectie, waaronder ook handschriften die in de Middeleeuwen vervaardigd zijn in het klooster Sint Maria en Sint Agnes te Diepenveen.

Op vrijdag 17 oktober gingen de actieve leden van de diverse werkgroepen een kijkje nemen in deze bibliotheek die sinds 1971 is gevestigd in een oud kloostercomplex: het Buiskens- of Agneshuis. De interesse was groot. Om twee uur verzamelden twintig belangstellenden zich in de ruime hal van Klooster 12, waar een kleine expositie van handschriften viel te bewonderen. In de gehoorzaal van de Atheneum bibliotheek, kregen we vervolgens, onder het genot van een kop koffie, uitleg over de online-publiekscatalogus. Hille de Boer liet ons zien hoe je m.b.v. deze OPC heel makkelijk alle gegevens kunt vinden van de boeken, tijdschriften, videobanden en scripties die de bibliotheek bezit en zelfs de catalogi van andere bibliotheken kunt inzien. Het was heel leuk om op deze manier enkele kaarten van oud-Diepenveen op het grote scherm te kunnen bekijken. Hierna wandelden we met z'n allen door de fraaie ruimten van het biblio-

theekgebouw. We proefden de rust van de verschillende studieruimtes en liepen door de lange gangen van het magazijn.

Aan de overkant van het pleintje waar de Atheneum bibliotheek aan gevestigd is, is het onderkomen van het Stadsarchief. Hier werden we rondgeleid door Hylle de Beer en Teun Kloosterboer. Hij had interessant materiaal over Diepenveen klaar gelegd, waar iedereen zich om verdrong. Er waren allerlei foto's en er lag een dikke map met oude kaarten.

U hoeft geen actief lid van onze vereniging te zijn om zelf eens een bezoek te brengen aan de Atheneum bibliotheek en/of het Stadsarchief. Iedereen is er welkom.

Archievendag 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober wordt voor de eerste keer de Landelijke Archievendag georganiseerd. Een gelegenheid bij uitstek om eens een kijkje te gaan nemen. Maar liefst 70 archiefinstellingen, waaronder het Stadsarchief in Deventer, zetten die dag hun deuren wijd voor u open. Deze archievendag is in het leven geroepen om luister bij te zetten aan de Week van de Geschiedenis van 30 oktober tot 7 november. Op de volgende sites vindt u meer informatie:

www.anno.nl

www.weekvandegeschiedenis.nl

www.archievendag.nl



Leden van de werkgroepen en bestuur in het Deventer Stadsarchief. V.l.n.r. Annie de Ruiter, Gerrit Hemeltjen, Gerry Berends, Theo Hoetink en Wim Roetert.



Unieke film op de Historische Avond

Waar nu verzorgingstehuis Sparrenheuvel is, stond vroeger op een heuvel de prachtige villa 'Jachtrust'. Het was de woning van de familie Dikkers. Vader Willem Dikkers was planter in Indië geweest. Vanwege zijn gezondheid was hij in 1915 genoodzaakt om met zijn gezin naar Nederland terug te keren. Eerst woonde hij op een landgoed in Barneveld, later verhuisde hij naar Diepenveen. Hier voelde hij zich meteen thuis. Hij was later zeer begaan met het wel en wee van het dorp. Zijn kinderen Mieke en Gerhard groeiden hier op. (*Zie het interview met Gerhard Dikkers in het 2^e interviewboek: 'Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open').

In de periode 1926-1937 maakte Willem Dikkers met zijn nieuwe filmmapparaat diverse opnames in Diepenveen en Deventer. De beelden van deze amateurfilmmpjes bleken soms wel wat rommelig opgenomen. Toch zijn veel van deze amateuropnames, alleen al vanwege hun ouderdom, natuurlijk van enorme waarde voor de geschiedenis van Diepenveen. Het bestuur van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen was dan ook zeer verheugd dat de heer Gerhard Dikkers toestemming gaf de filmpjes te bewerken en samen te voegen tot één film. In eerste instantie hebben Herman Sonnenberg, Peter Koning en Harry Mulder dat gedaan. In een later stadium werd alles overgenomen door een professioneel

bedrijf: Studio Vandenberg aan de Wechelerweg in Diepenveen. Jan van den Berg vond het leuk om ons met dit project te helpen. Hij verzorgde de montage, de toevoeging van geluid en de afwerking. Coby Kemper heeft de tekst, gemaakt door Gerrit Hemeltjen en Wilbert Derksen, bij de film ingesproken.

Het bestuur van onze vereniging is trots op het eindresultaat: een mooie film van zo'n 20 minuten. Er zijn onder meer beelden te zien van de lagere school, Sempre Crescendo, de Diepenveense molen, de OLDO-trein, het Holterbad en de Deventer kermis.

De ontdekking van de film

Op 7 maart 2002 had Harry Mulder, onze fotograaf, een afspraak gemaakt met Gerhard Dikkers om een portret te maken voor het interviewboek deel 2. Na de fotosessie werd er nog wat nagepraat en zo kwam als terloops het gesprek op oude films die de vader van Gerhard had gemaakt: 16 mm-films in aluminium blikken bewaard. Hij vertelde dat het vooral opnames waren van vakanties in Parijs en Amerika, maar dat er ook beelden tussen zaten van Diepenveen. Voornamelijk van huize 'Jachtrust' en de omgeving daarvan. Harry ging op het puntje van zijn stoel zitten: zouden deze opnamen te kopiëren zijn voor de Historische Vereniging? Gerhard dacht van niet. Waarschijnlijk was er na al die jaren niet veel meer van de films overgebleven dan wat poeder, maar toch kroop hij zijn kelder in om onder het spinrag een blik 'uit te graven'. Toen dit eindelijk met veel moeite geopend was, bleek de inhoud in optimale conditie te zijn. En dat 75 jaar na dato! Waarschijnlijk was dit te danken aan de vochtige atmosfeer in de kelder. Gerhard herinnert zich nog hoe zijn vader elke zaterdagavond met een gietertje langs de filmblikken ging om uitdroging van de celluloidfilm te voorkomen. Het eerste wat Harry na opening van het filmblik kon denken, was: wie heeft een 16-mm projector?

Dit unieke document zal op 4 november in de Hof van Salland 'in première' gaan.

Voor uw nieuwe agenda

Op donderdag 7 april 2005 wordt in de Hof van Salland de algemene ledenvergadering gehouden.